

Βοηθώ τον Ηρακλή να κάνει τον επόμενο άθλο του. Να σκοτώσει το τέρας του Κορωναϊού.

Ο Ηρακλής πήγε στον Ευρυσθέα για να τον ρωτήσει ποιος ήταν ο επόμενος άθλος του. Ο Ευρυσθέας του είπε για το φοβερό τέρας του Κορωναϊού που μολύνει τον κόσμο και καταβροχθίζει κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους.

Πρόκειται για ένα τρομακτικό τέρας που ζούσε στη λίμνη Κορώνεια και κάθε βράδυ πήγαινε στα διπλανά χωριά.

Ο Ηρακλής με τον Ιόλαο, αφού έβαλαν αντισηπτικό και γάντια ετοίμασαν τον εξοπλισμό τους « όπλα, εμβόλια, αντισηπτικά, γάντια, μάσκες» και με απόσταση ξεκίνησαν για τη λίμνη.

Πλησιάζοντας άκουγαν θορύβους και ξαφνικά εμφανίστηκε το τέρας.... Ένα μεγάλο φίδι με πολλά κεφάλια που επάνω τους σχηματίζονταν κορώνες! Είχε κόκκινα μάτια και μεγάλα κοφτερά δόντια με δηλητήριο. Ο Ηρακλής με το σπαθί του έκοψε κεφάλι, όμως ξαναβγήκε άλλο. Προβληματίστηκε για λίγο, μα βρήκε τη λύση. Έβαλε αντισηπτικό, γάντια και μάσκα- το ίδιο και ο Ιόλαος - πήγαν στο τέρας έκοψαν τα κεφάλια του και ο Ιόλαος του έκανε αμέσως εμβόλιο.

Άλλο κεφάλι δεν βγήκε, αφού τα έκοψαν όλα. Στο τελευταίο έριξαν βελάκια με φάρμακο κατά του ιού και αντισηπτικό.....το τέρας ήταν νεκρό!

Ο Ηρακλής γύρισε στο παλάτι με ένα κεφάλι από το τέρας. Εκεί οι ειδικοί πήραν λίγο μολυσμένο αίμα για εξέταση για να μπορέσουν να βρουν το φάρμακο έτσι ώστε να βοηθήσουν τους μολυσμένους ανθρώπους.

Ο Ηρακλής έφυγε και συνέχισε για τις επόμενες περιπέτειές του. Αυτός ο άθλος μας δείχνει ότι η απόσταση, η συνεργασία, η καθοδήγηση από έμπειρους ανθρώπους, η υγιεινή είναι η δύναμη που έχουμε για να λύσουμε αυτό τον γρίφο του Κορωναϊού.

Μακάρι να μην βρεθεί ξανά άλλο τέτοιο τέρας και χαθούνε τόσες ψυχές!

Παναγιώτης Παληγιάννης (Γ΄τάξη,
32^ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας)